

'Ben op tijd vertrokken'



Adrie de Vries zoals veel mensen hem op Duindigt zagen: juichend. Hier in Hamburg.

FOTO VI IMAGES

WASSENAAR

De Volbloed Derby van komende zondag op Renbaan Duindigt heeft allang niet meer de glans, die het in de jaren van jockey Adrie de Vries had. Hij eiste in bijna elke race een hoofdrol voor zich op.

Tegenwoordig is De Vries een bekende in de hele wereld.

ANDRÉ BUURMAN

Alweer ruim tien jaar geleden vertrok Adrie de Vries (46) naar Duitsland. Na een aanvankelijk aarzelend begin, behoort hij er inmiddels tot het crème de la crème van het jockeykorps. Na tien jaar is zijn naam nog altijd een begrip op de renbaan van Duindigt. En dat is niet zo onlogisch als je bedenkt dat hij op de enige renbaan van Nederland ruim 800 winnaars reed en dertien keer met afstand kampioen van Nederland werd. Met meer dan 2000 overwinningen op zak, is De Vries zelfs tot in het Midden-Oosten bekend. Als kroon op het werk werd hij dit jaar kampioen van Duitsland.

Als zijn ouders het vertrouwde Rijswijk hebben ingeruild voor het Limburgse Heerlen meldt nakomertje Adrie zich na verloop van tijd. „Een foutje in de regie, maar meer dan welkom,” grijnst hij. Zijn oudste zus rijdt dan op de 'wilde baan' de paarden van pa De Vries met kleine Adrie nog slechts als toeschouwer. „Echt boeien

deed het me in het begin nauwelijks,” herinnert hij zich. Op zijn zevende rijdt hij zijn eerste ponyrace. „Dat kreng wilde na een rondje elke keer naar de uitgang van de baan en dan donderde ik er vanaf. Toch doorgezet, je wint een paar keer en dan begin je er lol in te krijgen. Te veel lol volgens mijn moeder. In plaats van naar school in Landgraaf, fietste ik naar trainer Match Snackers, dat drie keer zo ver was. Van school kwam vanaf dat moment eigenlijk geen bal meer terecht. Ik was dertien.”

Overstap

Drie jaar later wordt hij door eigenaar en trainer Henri Swikker naar Den Haag gehaald. De Vries: „Van de vertrouwde Limburgse bossen naar de grote stad. Daar zat ik dan, in een studiootje aan de Lutherse Burgwal, midden in het centrum. Daar ben ik snel volwassen geworden.” In 1989 maakt De Vries de overstap naar een van de grootste volbloedtrainers van dat moment, Jan Pubben uit het Limburgse Sevenum. De Vries: „Top 2-jarigen en Derby-kandidaten op stal.” Twee jaar na zijn overstap rijdt hij met Roy de eerste van zijn vijf Derby-winnaars om in 2004 definitief naar Duitsland te vertrekken.

„Ik reed in de jaren daarvoor wel vaker paarden van Pubben in Duitsland. Maar voor het echt grote werk had hij de paarden niet. Toen de mogelijkheid kwam om in Duitsland te gaan rijden, heb ik geen moment gearzeld. Wel met pijn in het hart deels, want ik heb aan Jan Pubben ontzettend veel te danken.”

Was hij in eigen land de gevierde man, aan de andere kant van de grens moest De Vries onderaan de ladder beginnen. „Ik was hier een verwend mannetje. Nu moest ik me opnieuw bewijzen. De eerste jaren waren niet makkelijk. Pas toen ik

met Lucky Strike acht grote races had gewonnen, werd ik meer gevraagd door andere toptrainers. Inmiddels heb ik ruim 900 overwinningen in Duitsland geboekt en afgelopen jaar dus jockeykampioen.”

De Vries betreurt het dat het niet goed gaat met de sport in Nederland. „Ik ben op tijd uit Nederland vertrokken. Meer prijzengeld is volgens mij dé formule om de betere paarden en jockeys naar Duindigt te krijgen. En wie weet kom ik er dan ook weer vaker. Want hoe je het wendt of keert, Duindigt heeft gemaakt wie ik nu ben.”